



# Buitenschilderen 18 mei

Hierbij nodigen wij je uit om op zaterdag 18 mei as mee te doen met buitenschilderen.

## Waar:

We gaan naar de tuin bij de kasteelhoeve van kasteel Geldrop.  
We beginnen om 10:30 uur en stoppen om ongeveer 15:00 uur  
**Breng zelf een lunchpakketje mee voor tussen de middag.**  
Parkeren aan ingang Helze.

## Wat is fijn om mee te nemen :

Natuurlijk je schilder of tekenspullen

- een schetsboekje , potloden of houtskool
- verf olie of acryl + medium
- penselen
- een bakje voor schoon water
- een schildersezel
- een leeg diaraampje of kartonnetje met een sparing om je gebied af te bakenen wat je gaat schilderen
- Een leeg doekje of paneeltje van ongeveer 30x40 cm
- Eventueel een klapstoeltje om op te zitten
- Een flesje water of ander drinken
- Zonnebrand en een zonnehoed of pet voor bescherming tegen het felle licht.

We proberen "al la prima" of wel "nat in nat" te schilderen en het werkje op deze dag af te maken.  
We gaan voor een impressie van wat we zien en proberen stap voor stap te komen tot het eindresultaat.

- Eerst het kiezen van een onderwerp
- Dan het maken van een compositie in een schetsboekje in zwart wit
- Daarna de compositie opzetten in een onderschildering met één kleur.  
(Steeds afstand nemen tot het doek en kijken naar je onderwerp )
- Daarna eerst alle grote vlakken invullen op het hele doek ( grotere kwast)
- (Goed door je wimpers blijven kijken naar je onderwerp zodat je de grote vlakken ziet)
- Daarna steeds verder in detail , met steeds kleinere kwasten
- Op tijd stoppen.

Graag voor 11 mei opgeven via mail bij  
Klaas van den Hurk :  
[kvdhurk@hotmail.com](mailto:kvdhurk@hotmail.com) of via telefoon  
( 0611589824)

Bij slecht weer verplaatsen we schilderdag naar  
zaterdag 25 mei

